

## Papieren verhalen. 12 verhalen van mensen zonder papieren

Hoeveel mensen zonder papieren er precies in Gent leven is niet duidelijk. Ze zijn van overal in de wereld afkomstig en verlieten hun land om heel uiteenlopende redenen. Ze kwamen hier studeren, gingen hun levenspartner opzoeken, vluchtten voor oorlog, geweld, onderdrukking of waren op zoek naar een beter leven en een toekomst voor hun kinderen.

Het land binnenraken is voor velen al een hele opgave, een legaal verblijfsstatuut verkrijgen, blijkt nog veel moeilijker. De wettelijke mogelijkheden zijn in België heel beperkt, de malle molen werkt langzaam en de uitkomst is erg onzeker. Velen onder hen verblijven hier ondertussen al meerdere jaren. Sommigen hebben ondertussen verblijfsdocumenten, anderen wachten nog steeds op een definitief antwoord van de dienst vreemdelingenzaken.

Hoewel de redenen en de trajecten om tot hier te raken erg verschillend zijn, hebben ze allemaal dezelfde wens: stabiel werk, een degelijke woning, een gezin... kortom een normaal leven leiden. Niemand kiest ervoor om te leven van de sociale voorzieningen. Maar, zoals een van de geïnterviewden aangeeft, "tussen droom en werkelijkheid zit het obstakel van het gebrek aan de juiste papieren".

Twaalf mensen die het programma Samenleven en Oriënteren volgden, vertellen hun verhaal. Je kan lezen over hun migratie, hun leven in België en hun dromen over de toekomst. Verhalen van gewone mensen in een ongewone situatie.

Meer info: [brigitte.hemmerijckx@in-gent.be](mailto:brigitte.hemmerijckx@in-gent.be) 09 224 17 18